

BID VOOR DE ZIEL VAN

de heer André D'HOORE

echtgenoot van mevrouw Elisabeth DE REU

geboren te Sijsele op 19 augustus 1910 en schielijk overleden te Ieper op 22 februari 1980, gesterkt door het H. Oliesel.

Oudstrijder 1940-1945

Mevrouw André D'HOORE-DE REU,
kinderen en kleinkinderen,

De families D'HOORE, DE REU, DEMEULENAERE
en VANDE WALLE

danken U voor uw gebeden
en blijken van Innige deelneming

rouwleiding I. Cafmeyer
drukkerij matthys pvba - knokke-heist

"De taak van de vrucht is kostbaar,
de taak van de bloem is liefelijk,
doch laat mijn taak,
de taak van de bladeren wezen
in haar schaduw van nederige toewijding."

Tagore

"Mijn laatste groet is voor hen die mij in mijn
onvolmaaktheid kenden en mij liefhadden."

Tagore

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, omring nu,
meer nog dan vroeger, moeder en mekaar met
warme genegenheid.