

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft want de dood der rechtvaardigen is de ingang tot het eeuwig leven. H. Aug.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MEVROUW

Ludovica CAREMANS,

Lid van de Christene Vrouwengilde en  
verscheidene broederschappen,  
Echtgenote van Mijnheer

Jozef BOUMANS,

geboren te Hoboken de 3 Mei 1889 en aldaar  
kortstondig, doch niet onvoorbereid god-  
vruchtig in de Heer ontslapen de  
23 Augustus 1948.

Voorzien van de H.H. Sacramenten  
"In extremis,"

O Heer, Gij hebt ons ontnomen degene die  
ons zóó duurbaar was... doch wij knielen  
biddend neer voor Uw aanbiddelijken Wil,  
en zegenen Uw Heiligen Naam.

In den weg Uwer geboden, o Heer, heb ik  
mijn genoeg gevonden. Ik heb altijd om-  
gang gezocht met degenen, die U vreezen.  
Stort daarom Uwe barmhartigheid nu tot  
troost over mij neder.

Engelen des Heeren, komt haar tegemoet,  
ontvangt hare ziel en brengt ze voor het  
aanschijn van den Allerhoogste.

Vaarwel teergeliefde echtgenoot, lieve  
dochter en schoonzoon weest de troost van  
vader ik waak vanuit de hemel over uw  
verder geluk.

De families Caremans, Boumans, Paeshuys  
en De Vos BEDANKEN.

J. GIELIS. Tel. 76265



INDIEN WIJ GESTORVEN ZIJN MET CHRISTUS  
MOGEN WIJ GELOOVEN DAT WIJ OOK  
MET HEM ZULLEN LEVEN.