



Blijf in uw gebeden de ziel gedenken
van Mevrouw

ZULMA - MARIE CAVEYE

echtgenoot van heer Aimé VANHOUTTE

geboren te Zuevegem den 7 Mei 1877 en godvruchtig overleden te Kortrijk den 25 Juni 1944, gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

O God, Gij hebt haar die wij zoo zeer beminden als door een stormwind weggenomen! Die ons leven gelukkig maakte is zoo rap verdwenen, zooals de wolk door den wind verdreven. Job.

Zij is heengegaan, die dierbare echtgenoot die vreugde en droefheid deelde met haar man, hem ter zijde stond door haar werkzaamheid en getrouwheid. Zij is heengegaan, die lieve moeder, die maar leefde voor haar huisgezin, met één ding bekommerd: haar talrijke kinderen gelukkig te zien; een voorbeeld van moederlijke toewijding.

En toch blijft zij leven .. zij leeft bij haar teer geliefden door hare voorbeelden en haar genegenheid. Zij zullen ze altijd terugvinden in hunne gebeden; zij zullen ze eens terugzien in den hemel en dan zal hun hart zich verblijden en niemand zal die vreugde ontneemen.

Bemide echtgenoot, het scheiden valt lastig, doch onze liefde sterft niet: zij is op God gebouwd. Eens zijn wij weer vereenigd in den hemel. Dat die gedachte uw troost weze.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw liefde en goede zorgen. U vooral dank ik, Lieve Anais, om de groote genegenheid en bezorgdheid waarmee gij de laatste levensjaren van uw moeder hebt omringd. Hebt elkander lief en blijft vaders steun en troost al de dagen van zijn leven.

Gij allen die mij bemind hebt, en vooral gij, mijn Zuster die den Heer zijt toegewijd, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

300 d. afl.

Mijnheer Aimé VANHOUTTE,
Mijnheer Gentiel VANHOUTTE-DEBU en kinders Henri, Willy en Thérèse,

Mevrouw Clara VANHOUTTE,
Mevrouw Weduwe VANNESTE-VANHOUTTE en zoon Raoul,
Mijnheer Julien VANHOUTTE-DEMEIRE, en kinders Walter en Bernard,
Mijnheer Noël VANHOUTTE-TACK en kinders Astrid en Magda,
Mejuffter Anais VANHOUTTE,

Mijnheer Hector CAVEYE-HIMPE,
Mijnheer Gustaf CAVEYE-DOLPHENS, kinders en kleinkinders,
Mijnheer Julien DEJONCKERE-CAVEYE en kinders,
Mijnheer Edmond FEYERS-CAVEYE, kinders en kleinkinders.

Eerwaarde Zuster Engel Bertha, geboren Maria VANHOUTTE, in het klooster van den Barmhartigen Jezus, te Brugge,

Mijnheer Karel VANHOUTTE,

Bedanken U voor uwe gebeden
en blijken van innige deelneming.

Drukk. Eeckhout, Kortrijk