

buranoo

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan...*

Troostvol aandenken aan

Mevrouw
Adelaïde DEVREKER

Echtgenote van wijlen
de Heer Alfred Winand

Zij werd geboren te Oostende
op 26 december 1913 en is ingeslapen
in het AZ O.L.Vrouw ter Linden
te Knokke op 31 augustus 2001.



*Hoe mooier en rijker de herinneringen
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering
in stille vreugde.*

*De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees
maar een kostbaar geschenk
dat je meedraagt.*

(D. Bonhoeffer)

Gustave (†) en Simonne Devreker-De Witte
Hendrik en Nicole De Cock-Devreker
Sophie De Cock en vriend
Sven De Cock
Johan en Josiane Rabaey-Devreker
Morgane Devreker