

B. A. 63 - 2

†

Hopend op de verrijzenis,
bidden wij tot zielelafenis

van

MEVROUW

ALICE BRUNEEL

echtgenote van

Heer **ACHIEL DE COCK**

geboren te Tielt op 14 januari 1898 en er
godvruchtig overleden op 8 oktober 1969,
bediend met het Sakrament der Zieken.

Gij zijt niet dood, dat kan toch niet.
Gij deedt mij nooit enig verdriet.
Gij hebt u tijd'lijk neergeleid
te ruste, niet in eeuwigheid.

(L. B.)

Dat gedicht kunnen wij op haar toepassen :

Inderdaad de familie kan zich gelukkig noemen met zo'n moeder. Altijd in de weer, taai en gezond, werkzaam en zorgzaam, kordaat en goedgezind. Hun huwelijk is gelukkig geweest, de moeite waard om het 50-jarig jubileum met klank te vieren. Kinderen en kleinkinderen en geburen hebben de trouwe echtgenoten een echte feestdag bezorgd en gewenst dat ze nog jaren lang samen de deugddoende oude dag zouden mogen beleven. Haastiger dan iemand kon verwachten, maar zonder dat haar ziekte een lijdensweg werd, is zij rustig in de Heer ontslapen. Berustend in de schikkingen van God danken wij Hem zowel voor haar dood als

voor haar voorbeeldig leven.

Als christenen weten wij dat zij blijft leven. Dat haar lichaam rust en wacht op de verrijzenis. Dat haar ziel aan God behoort. Die haar zal goedgunstig opnemen en belonen en dat wij — en dat is onze grote troost — haar eenmaal zullen wederzien, veel mooier en gelukkiger dan wij kunnen dromen.

Om haar nagedachtenis te eren willen wij haar voorbeeld navolgen en leven onder de ogen van Moeder, die over ons waakt van uit de hemel. Haar verzekeren dat vader geen zorgen zal kennen maar een huis zal blijven hebben zoals hij het verkiest... en bidden opdat haar vreugde volkomen zij.

R. I. P.

Heer Achiel De Cock,
Heer en Mevrouw Gerard Verschuere-De Cock,
Heer en Mevrouw André De Cock-Baltens,
De families Bruneel en De Cock,

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. koster A. Van Maele - Tielt.