



Als dankbare herinnering aan

# Mevrouw Bertha Baltens

weduwe van de heer Henri Taecke

geboren te Jabbeke op 16 februari 1909,  
overleden te Oostende in het A.Z. H. Hart  
op 10 april 1995,  
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

*Lid van de bond der gepensioneerden*



Gilbert en Clara Taecke - Vanden Bussche  
*en kinderen,*

Eric en Berenice Cappelle - Taecke  
*kinderen en kleinkind,*

Georges en Edwige Dekeyzer - Taecke  
*en kind,*

de families  
Baltens, Taecke, Van Averbeke, Van Poucke

danken voor elke blijk van medeleven.

Bertha's leven  
was al rust geworden :  
de hoogten en de laagten  
waren al aan haar voorbijgegaan;  
het werken en het zorgen,  
het gelukkig zijn en het verlies :  
ze had het allemaal meegemaakt;  
er was nog het-zich-te-goed-doen  
aan een gelukkige, oude dag,  
blij zijn om de thuis en de liefde  
bij Georges, Edwige en Wendy,  
al die vele jaren;  
die zaterdagmiddag,  
na haar rondjes rond de tafel  
werd ze helemaal stil,  
onverwacht :  
alles was gezegd,  
het aardse leven was geleefd.

Nu is er nieuw leven  
- een leven op zijn paasbest-  
samen met de Verrezene :  
dat zal God  
ook voor haar wel doen  
want Bertha was een mens  
om van te houden,  
een mens naar het hart van God.