



Den Paradijze geleiden U de Engelen

Geloofd zij Jezus Christus



TOT VROOM AANDENKEN
EN TOT VURIG GEBED VOOR

Mijnheer

HENRI TAECKE

Echtgenoot van Mw Bertha BALTENS

geboren te Zerkegem op 17 mei 1906 en godvruchtig
overleden te Oostende op 12 januari 1963, gesterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zalig die de beproeving doorstaat, want na zijn
proeftijd met geduld te hebben doorgemaakt zal hij
de kroon der gerechtigheid ontvangen, die de Heer
beloofd heeft aan diegenen die Hem beminnen.
(H. Jacobus)

Vele jaren reeds knaagt de ziekte aan zijn ge-
zondheid... na een leven van hard en veel werken,
ook nog als hij reeds door ziekte getekend was,
kwam de beproeving. Langzaam en onverbidde-
lijk bracht zij hem naar een vroegtijdige dood. Moge
deze dood voor hem thans een bevrijding zijn en
een overplaatsing naar de eeuwige beloning.

Moge de Alwize, Almachtige en Algoede God
in Zijn slaan ook Zijn zegen geven.

Vaartwel, mijn zo goede Echtgenote en geliefde
Kinderen, mocht God U steunen in deze zware slag.
Bid voor mij in de hoop elkander later terug te
zien bij God.

Familieleden en Vrienden en allen die mij ge-
negen zijt, in het aanschijn van de dood betekent
het leven niets, tenzij het ons rijker maakt voor de
eeuwigheid. Bidt gij dan ook voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefde.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaltabeid.



Mevrouw Henri TAECKE, geboren Ber-
tha BALTENS, zija echtgenote,
Mijnheer en Mevrouw Gilbert TAECKE-
VANDEN BUSSCHE,
Juffrouw Bernice TAECKE,
Juffrouw Edwige TAECKE, zijn kinders,
De familiën TAECKE, VAN POUCKE,
BALTENS en VAN HAVERBEKE.

danken om uw gebeden
en kristelijke deelneming.