



RVN 672



RVN 670



GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE ZIEL VAN MIJNHEER

Leon - August BALTENS

Echtgenoot van MEVROUW
PHARAILDE VANHAVERBEKE

geboren te Jabbeke, de 13 April 1877, en er zachtjes
in de Heer ontslapen, de 28 Juli 1955, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Dank, Heer, voor de jaren die ik in krachtige
levensbloei heb mogen werken; dank om de vreugde
en om het leed, dank om Uw liefdevolle goedheid in
Uw kastijding; dank voor zoveel trouwe genegen-
heid en toewijding die mij vanwege mijn kinderen
te beurt vielen. Het weinige goed dat ik deed, Heer,
neem het genadig aan als de kranke offergave van
Uw dienaar en erbarm U over mijn tekortkomingen.

Bidden we met de Kerk, opdat de ziel van de
afgestorvene zo rap mogelijk het eeuwig geluk ge-
niete: "Verleen, smeken wij, Heer, dat de ziel van
Uw dienaar Leon, die heden uit deze wereld vertrok,
door dit offer gereinigd en van zonden bevrijd, kwijt-
scheidung en tevens ook de Eeuwige rust moge be-
komen. Door Christus, onze Heer. Amen."

Dierbare Echtgenote, Geliefde Kinderen en
Kleinkinderen, vergeet me niet in Uw gebeden. De
dood heeft ons van elkander gescheiden, gij weet
hoezeer ik U liefhad, maar de dood heeft onze
liefde niet gebroken. Eens komt de dag, dat we
mekaar terugzien. Eert intussen Uw moeder al de
dagen van haar leven, leeft in liefde en vrede met
elkander en alzo zullen we mekaar eens in de hemel
wederzien.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.
Onbevleete Koningin van de vrede, bid voor mij.

Mevrouw Leon BALTENS, geboren Pharaïde VANHAVERBEKE,
z'n echtgenote,
Heer en Mevrouw André BALTENS-BOSTYN en kinders,
Heer en Mevrouw Henri VANHESSCHE-BALTENS en kinders,
Heer en Mevrouw Henri TAECHE-BALTENS en kinders,
Heer en Mevrouw Pierre MONTEYNE-BALTENS en kinders,
z'n kinders en kleinkinders,

De familiën BALTENS, VANHAVERBEKE, DEVRIENDT en VANRONSELÉ,

DANKEN U van harte, om de blijken
van innige deelneming en gebeden.