



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Vrouw LEONIE DE WITTE

weduwe van

Heer JAN-BAPTIST STRUBBE

Geboren te Loppem, de 4 December 1866 en er godvruchtig overleden, de 23 Juli 1954, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

Een grote genade is het zich goed voor te bereiden op het uur van sterven. Gans haar lang leven was een voorbeeld van diep geloof en groot Gods betrouwen.

Zij heeft naarstig gewerkt en haar kinderen goed opgebracht en het was haar vreugde en genot dat zij het goed stelden. Een hoge ouderdom is niet vrij van krankheden, dat heeft zijn ondervonden, maar het was de laatste voorbereiding voor haar zalig heengaan. Zij is zachtjes gestorven met het gebed op haar lippen, al haar krachten waren op.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw grote liefde en kinderlijke bezorgdheid. Moogt ge steeds de vreugde genieten van schoon plichtsbesef in een christelijk leven. God vergelde u, mijn dochter die mij al die jaren hebt bijgestaan.

Vaarwel, in de eeuwigheid bij God vinden wij elkaar terug.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Heer en Vrouw Karel NAESSENS – STRUBBE,
Heer en Vrouw Karel MATTHIJS – STRUBBE,
Heer en Vrouw Henri STRUBBE – MATTHIJS,
Heer en Vrouw Eduard STRUBBE – VERHARGHE,

Danken zeer hartelijk om de blijken van christelijke deelneming.
