

†

VROOM AANDENKEN

aan

JONGEHEER

Luc VANHOUTTE

zoon van

André en Alma VANHOUTTE-DE WITTE

geboren te Brugge op 5 februari 1966
en plotseling overleden in zijn huiselijke kring
te St.-Michiels Brugge op 4 oktober 1988,
gesterkt door de laatste Sakramenten
der Stervenden.

Blijf ons nabij
wanneer het avond wordt,
wanneer het licht
vergaat in duisternis.

God,

- mensen zijn wij maar –
laat ons nog even kijken naar zijn foto,
laat ons hem nog even vasthouden...

Luc... Luc...

ons kind, mijn liefste,
beste broer, toffe oom,
beste vriend... mensenvriend
zo getrouw en werkzaam,
vol van humor en levenslust!

Een wonder was jij...

3 jaar geleden, bijna koud en dood,
En dan... wat hebben wij geleden,
Gestreden en gebeden,
En... jij kwam terug, nieuw geboren,
Zo vol van leven, heerlijk leven!

Jij was een genierter,
een vreugde voor je pa en ma,
je zus en broer, voor Bartje,
voor gans de familie,
voor je toffe vriendengroep.
Je geluk werd totale vreugde met Veronique.

En... vanuit dit nieuwe, volle leven zo ineens...
Nee, God, het kan er bij ons niet in.
Ons hart schreit en het zou durven hard
worden.
En toch, doorheen onze blinde droefheid leeft er
ook diepe dankbaarheid omdat onze Luc, zo'n
goede jongen was, ons zo'n intense vreugde
schonk.
En toch bidden wij
God, laat ons vasthouden hem
die ons zoveel gaf,
die wij nog niet kunnen loslaten...
Hij was een zoon in ons leven,
een kind, een liefste, een broer, een oom,
een echte vriend.
Uw mensenkind.

André en Alma VANHOUTTE-DE WITTE,
zijn ouders;
Willy en Micheline Geers-De Meurechy,
zijn zuster en schoonbroer;
Bart Geers,
zijn neef;
Mw. (De Witte †)-Vernaev Camilla,
zijn grootmoeder;
Veronique Vermeulen,
zijn verloofde;

De families Vanhoutte, De Witte,
De Witte en Vernaev

**danken U voor de blijken van deelneming
en gebeden**

Uitvaartverzorging: Pierre en Rudy HEYTENS
Rijselsestraat 73 – 8200 St.-Michiels
Torhoutse Steenweg 266 – 8200 St.-Andries
Tel. 38 36 24 – 38 05 12