



*De liefde  
van de Heer  
overtreft  
het aardse leven*



Als dankbare herinnering aan  
MEVROUW

**MARIA BALTENS**

Weduwe van  
de Heer HENRI VANHESSCHE

Geboren te Jabbeke op 17 mei 1905,  
overleden te Brugge in het A.Z. Sint-Jan  
op 16 oktober 1991  
gesterkt door het H. Sacrament  
van de zieken.

*Lid van de bond der gepensioneerden.*

Leon en Marcella  
Vanmoortel-Vanhessche,  
kinderen en kleinkind,  
Gerard Vanhessche-(†) Anita Senesael,  
kinderen en kleinkinderen,

de families Baltens, Vanhessche,  
Van Haverbeke, Vanbelle,

**danken U voor de blijken van  
deelneming in rouw en gebed.**

Maria,  
"de moeder bij de haard",  
als jonge vrouw  
en heel haar leven,  
zorgend voor het haardvuur  
en voor de gezelligheid  
van welriekende spijzen  
maar toch met een lijn in haar leven.

Zij genoot van alle komende  
en gaande vrienden  
om te vertellen - eindeloos -  
van hoe het vroeger was  
en van wie er toen nog bij was -  
zij "hamsterde" herinneringen.  
Jarenlang kon ze haar bezorgdheid kwijt  
aan haar zieke man  
- eindeloos geduldig -  
en trouw, ook in de kwade dagen.

Zij leefde van kleine vreugden  
en van kleine attenties -  
voor wie zij in 't harte droeg  
- vooral haar achterkleinkinderen.  
Zo was zij onmisbaar geworden :  
zij verwachtte ons  
en wij verwachtten dat zij er was  
- telkens weer -  
Nu is ze heengegaan,  
naar vader.  
Wij zullen haar missen  
maar wij gunnen haar toch  
die eindeloze vreugde  
bij de hemelse Vader :  
"daar is geen pijn meer, geen verdriet,  
alles is nu nieuw".