

Dankbare herinnering aan
de heer

Nico Timmerman

° 5 maart 1969 - † 3 juli 2019



Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetje die je sterft,
't is vreemd maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
Je zegt "ik ben wat moe"
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

T. Hermans

Dank om alle handen, zonen,
lieve en steunende woorden.

Shanah en Thomas Timmerman - Ocket
Lenny en Imani Timmerman - Ceenaeme
zijn kinderen

Vic Ocket
Isa Ocket

Fenna Timmerman
zijn kleinkinderen

Gino † Timmerman
Dario Timmerman, Brithney Timmerman
Rudy en Sophie Timmerman - Decock
zijn broers, schoonzus en kinderen

De families Timmerman - Carpentier



Allemeersch | Sereni 059 29 95 30 & 050 20 10 26