

Gelukkig kind dat van zijn spel,
Zijn engelken voor reisgezel,
Zijn hertje vrij van zond' en schand'
Is weggegaan naar 't hemelsch land.

G. Gezelle



Het heeft den Heer behaagd in den Hemel

op te nemen

RAPHAEL COOL

teergeliefd zoontje van

Lucien en Marie VANHOUTTE

geboren te Brugge, den 11 Januari 1952 en er
aan de liefde van zijn ouders ontnomen den 8
Januari 1956, na ontvangen te hebben het
H. Vormsel.

Laat de kleinen tot Mij komen... voor dezulken
is het rijk der hemelen.

(Ev. H. Matth.)

LIEVE OUDERS, weent niet! Mijn komst op 11
Januari 1952 was u een vreugde, mijn heengaan
op 8 Januari 1956 een harde pijn. Uw troost zal
zijn, dat gij een engelken den hemel hebt
geschonken. Daar leeft het eeuwig ter glorie van
den Heer, maar blijft voor immer een parel aan
uw kroon, een zegen voor U!

Heer en Mevrouw Lucien COOL -
VANHOUTTE en kinders.

De familien COOL en VANHOUTTE.

diep getroffen door de blijken van
deelneming die gij hen betoont in hun
rouw, danken U innig en oprecht.

Drukk. J. Huyghebaert, St Michiels