

Groot en sterk waren jouw handen  
warm en veilig jouw armen  
lief en begripvol jouw ogen  
en het mooiste jouw hart



Dankbaar aandenken aan

De heer

## Roger Baltens

weduwnaar van mevrouw Yvette De Caluwe

geboren in Jabbeke op 6 april 1929  
en overleden in Brugge in het WZC De Zeventorentjes  
op 1 oktober 2021.

Dankjewel voor alles,  
voor wat je deed, voor wie je was,  
een echtgenoot, vader, parain en bompa.  
We houden van je en zijn je dankbaar,  
voor alles wat je voor ons hebt gedaan.  
We zullen je zo missen,  
maar in ons hart en onze herinneringen,  
leef je verder voor altijd!  
Ga nu maar en rust, zonder zorgen,  
jouw taak hier is volbracht.

Martin Baltens, *zijn zoon;*

Lindsay Baltens en Ruben Rammelaere,  
*zijn kleinkinderen;*

Matthew, Nick en Maxim,  
*zijn achterkleinkinderen;*

danken u voor uw steun en medeleven.

