



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Simonne VAN ISEGHEM

Echtgenote van Jean DE WITTE

geboren te Assebroek op 1 oktober 1926  
en in haar huiselijke kring godvruchtig  
overleden te Sint-Michiels  
op 23 februari 1995, gesterkt door de  
sakramenten der zieken.

---

Vandaag nemen we afscheid van Simonne,  
een goede echtgenote en moeder een lieve  
oma. Zij was de spil van haar gezin en  
familie, een sterke vrouw die vooral het  
geluk van anderen beoogde en erin slaagde  
in eenvoudige stilte een gezellige en  
huiselijke sfeer te scheppen.

Sinds zijn ziekte zorgde ze geduldig en  
met zoveel liefde voor haar man. Ze hield  
van bloemen, ze hield van mensen.  
Koken, bakken, naaien, ze deed het allemaal  
met liefde en talent, maar naaien was  
haar hobby en beroep. Met haar man en  
kinderen had ze nog zoveel plannen gemaakt.  
Maar de mens wikt en God beschikt,  
Simonne werd vroeger dan we konden  
vermoeden, uitgenodigd bij de Heer voor  
het hemels feest, waartoe we allen geroepen  
zijn. Ook onze hemelse moeder Maria, zal  
er haar verwelkomen, want in Lourdes en

in de kerk, hield Simonne eraan bij haar te  
bidden, een kaarsje te branden en haar de  
intenties toe te vertrouwen die haar bezig  
hielden.

Laten we nu in dankbaarheid samen met  
haar man, kinderen en kleinkinderen, dit  
rijkge vulde leven gedenken en voor haar  
bidden.

Jean DE WITTE,

Franky en Myriam DE WITTE-LAPOUTER,  
Jeroen en Ine,

Marc en Martine COPPENS-DE WITTE,  
Bart en Koen,

Filip DE WITTE,  
Jens,

danken U voor uw gebed en medeleven.

---

Uitvaartverzorging Pierre en Rudy HEYTENS  
Rijselstraat 73, 8200 St.-Michiels  
Torhoutse Steenweg 266, 8200 St.-Andries  
Tel. (050) 38 36 24 - 38 05 12

