

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan...*



Met stil verdriet geven wij U kennis van het heengaan van

MEVROUW

Adelaïde DEVREKER

Echtgenote van wijlen de Heer Alfred WINAND

Zij werd geboren te Oostende op 26 december 1913 en is ingeslapen
in het A.Z. O.L.Vrouw ter Linden te Knokke op 31 augustus 2001.

Wij allen die haar met liefde en vriendschap mochten omringen nodigen
U uit om samen afscheid van Adelaïde te nemen op dinsdag 4 september 2001 om 10.30 uur
in de Fatimakapel van de H. Margaretakerk, Stationsplein te Knokke.

Bijeenkomst aan de kerk.

Mevrouw Gustave DEVREKER-DE WITTE Simonne

Hendrik en Nicole DE COCK-DEVREKER

Sophie DE COCK en vriend
Sven DE COCK

Johan en Josiane RABAEY-DEVREKER

Morgane DEVREKER

haar schoonzus, nichten en neven

Met onze bijzondere waardering voor:

haar huisarts Dokter Cosyn en het personeel van "Lindhove".

8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschootlaan 75/ b21
8310 Assebroek, Kriekenstraat 31
8450 Bredene, Fazantenlaan 19

Uitvaartverzorging Frank De Coster, Moerkerke, Sijsele, Knokke 050/50.02.64