

Tot een blij herdenken
aan de
Eerste H. Communie

van

FREDDY VERSCHUERE

ontvangen in de kapel van het
Sint Jozefscollege te Tiel, op
Zondag 17 Maart 1957.

†

O ! wat klopt mijn hartje blijde
Op dees nooit volprezen dag.
Waarop Jezus ziel en lichaam
In mijn harte rusten mag.

'k Hoorde Jezus' zoete stemme
Die mij zeide stil en zacht :
Vraag, mijn kind, o vraag nu vele,
'k Heb nu vele meegebracht.

'k Bad voor U, mijn lieve ouders
Met een dankbaar vroom gemoed.
'k Vroeg voor gans ons huisgezin,
't Grootste heil, het hoogste goed.

DRUK MAES